

26. Wat zou de parochie naar uw mening moeten doen buiten de eigen kerkgebouwen?

Wat zou de parochie naar uw mening moeten doen buiten de eigen kerkgebouwen?



zieken bezoeken	207	61.6%
nieuwe parochianen bezoeken	184	54.8%
communie thuis brengen	134	39.9%
hulp bieden aan vluchtelingen, daklozen	150	44.6%
mensen in financiële nood ondersteunen in de eigen omgeving	163	48.5%
mensen in nood ondersteunen in andere landen	62	18.5%
missioneren / het Evangelie uitdragen	61	18.2%
processies	27	8%
bedevaarten en reizen	44	13.1%
zegenen van huizen	26	7.7%
stelling nemen in maatschappelijke kwesties	117	34.8%
oecumenisch actief zijn met andere kerken of maatschappelijke organisaties	191	56.8%
helemaal niets	5	1.5%
Overig	33	9.8%

33 overige antwoorden

naar mensen luisteren die er om vragen

Ouderen bezoeken dat wordt niet veel gedaan

Ouderen bezoeken

nieuwe parochianen de keus geven wel of geen contact.

bestaande parochianen bezoeken

Contacten houden

ook eigen parochianen bezoeken

gelegenheid geven aan mensen om met een pastor in gesprek te gaan op een wat informele manier

ik heb in mijn hele leven, behalve van Pastoor Hunink die mijn buurman was, never een pastoor over de vloer gehad. De priesters uit de familie uitgezonderd. Hoe vindt u dat? En ik ben niet de enige parochiaan. Ook al is er een tekort aan ambtsdragers, het zou toch anders moeten.

alles, maar situationeel kiezen Jongeren proberen te betrekken bij de kerk

financiële nood ledigen door extra collectes

Ik zou wel eens per maand met een paar mensen een uurtje willen bijbellezers en bidden voor de noden van de mensen, thuis in een kleine groep mensen

Ik lees niets over de jeugd. Toch zal het m.i. daar moeten beginnen.

Aanwezig zijn als gemeenschap

Gemeenschapszin en solidariteit in onze (parochie) gemeenschappen kweken. En vandaar uit solidair zijn met onze medeleden en anderen. En daa neemt de kerkelijke activiteiten dan een belangrijke plaats in.

een werkelijk thuis en gemeenschap bieden

Meer nadenken over hoe de kerk van de toekomst er uit zou moeten/kunnen zien.

fuseren met kpn (?) pkn (?)

zorgen voor de medemens die daar behoefte aan heeft

meer van zich laat horen via de digitale media.

communiceren in/op media

er zijn voor alle parochianen

Stelling nemen tegen deze bisschop. Laat horen als pastoraal team dat je het niet met zijn beleid eens bent; Jezus deed dat ook!

Ipv de uiterlijkheden hulp oecumene ed de boodschap uitdragen zonder rekening ermee te houden of het nog wel past in de tijd of iets dergelijks. Laat de kerk de wereld bepalen vanuit zijn wezen en niet zo maken dat de wereld de kerk bepaalt. Ik hoor nl zoo vaak: oh maar dat is niet meer van deze tijd. Of de mensen willen het niet... dat zijn geen argumenten die je kunt bezigen in de aanwezigheid van onze Lieve Heer Jezus Christus.

de 21e eeuw binnengaan

doorgaan met vieren in verzorgings- en verpleeghuizen

de kerk doet al zo veel

mensen uitnodigen om het te hebben over de wijze waarop je nog meer 'Kerk' kunt zijn

ook oog hebben voor de geschiedenis, het archief. Wat wordt er nu bewaard, terwijl je op het H.C.o. mooie zaken uit het verleden terug kunt vinden. zeker van de oudste parochie van de stad. Van verslagen wat telkens door vrijwilligers gedaan werd, kerkboekjes, info over kardinaal van Rossum en Thomas a Kempis. Vooral is goede documentatie van de inventaris belangrijk, zeker bij uitlenen of sluiting parochie. Niet zoals nu te hooi en te gras. De meeste vrijwilligers doen hun taakje, maar je mist vastleggen belangrijke veranderingen in werkzaamheden of inventaris. bv. wanneer was voor het laatst een Suisse in de kerk, of wanneer was er de eerste Carnavalsmis en waar later die collecte voor.