

The Spirituality Of Fundraising

Fondsenwerving als bediening (Henry Nouwen)



Fondsen werven is een onderwerp waar we zelden aan denken vanuit een spiritueel perspectief. We denken erover vanuit een noodzakelijk maar zeer onplezierige activiteit om goede doelen te ondersteunen. Of we doen ons zelf geloven dat fondsenwerven een mislukking weerspiegelt omdat we iets fout hebben gedaan, of dat we er te weinig op vertrouwen dat God niet voorziet in onze behoeften. Maar plotseling heeft onze organisatie geen geld genoeg, dus vragen wij ons af: hoe krijgen we het geld bij elkaar wat we nodig hebben? We moeten beginnen erom te vragen. Dan komen we er ineens achter dat we er helemaal niet aan gewend zijn dat te doen. We voelen ons daarmee misschien wat onhandig en wat angstig. We maken ons zorgen en vragen ons af wie gaat ons iets geven? Hoe gaan we hen erom vragen?.

Ministry is, first of all,
receiving God's blessing from
those to whom we minister.
What is this blessing? It is a
glimpse of the face of God.

Vanuit het evangelie is fondsenwerving geen antwoord op een crisis, maar bij uitstek een vorm van bediening. Het is een manier om de visie die ons voor ogen staat te verkondigen en andere mensen uit te nodigen die geest te volgen. Fondsenwerving is vertellen waar we in geloven op zo'n manier dat we andere mensen de kans bieden om te participeren in hetgeen waarin we geloven. Het is precies het omgekeerde van bedelen. Wanneer we ons best doen om fondsen te werven zeggen we niet: wilt u alstublieft een beetje helpen, want het gaat een beetje slecht. We kunnen veel beter roepen: we hebben een goed plan, een droom die verbazingwekkend en opwindend is. We nodigen u uit uw talenten daarin te investeren die God u gegeven heeft - uw energie, uw gebed, uw geld – voor het werk waar God ons toe geroepen heeft. Onze uitnodiging is helder en betrouwbaar omdat we erop vertrouwen dat onze missie gelijk is aan een boom, geplant is aan stromend water, op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet, alles wat we doen komt tot bloei! (Psalm 1 vers 3).

The Spirituality Of Fundraising

Fondswerving is ook altijd een oproep tot reflectie, misschien wel bekering. Die oproep treft diegene die proberen fondsen te werven en diegenen die fondsen hebben. Of we nu om geld vragen of geld geven, we zijn samengebracht door God, die eigenlijk iets nieuws laat ontstaan door onze samenwerking. (Jesaja 43:19). Bekeert zijn betekent een diepe verandering ervaren in hoe we zien, denken en acteren (Spreuken 4: 20-23). Bekering is gekleed zijn in het juiste denken, om tot onszelf te komen, de manier waarop de jongste zoon dat deed toen hij bezig was dood te gaan van de honger ver van zijn ouderlijk huis. (Lukas 15:17-20) Het is een verandering van aandacht, waarbinnen we ons hart richten op gewijde dingen (Mattheus 16:23) Wees niet gelijk aan deze wereld, maar verander van gedaante door de vernieuwing van je denken, van je ziel, zodat je kunt ontdekken wat de wil van God is, wat goed is, volmaakt en Hem welgevallig is. (Romeinen 12:2) Fondswerving als bediening brengt een echte omwenteling met zich mee. Mensen die werken in de fondswerving business zijn vaak wijzer dan mensen die binnen de kerk werken. Diegenen die werken in die mega business weten dat je nooit veel geld krijgt als je erom bedelt.

In fondsenwerving als een bediening nodigen we mensen uit op een nieuwe weg in relatie tot hun bronnen. Door mensen een geestelijk inzicht te brengen, willen we dat ze in feite voordeel ervaren door hun bronnen aan ons beschikbaar te stellen. Dat ze zich goed voelen bij datgene wat ze doen. We geloven oprecht dat wanneer hun gift alleen maar goed is voor ons, dat we dan niet praten over fondsenwerving in spirituele zin. Fondsenwerving vanuit het oogpunt van het evangelie vertelt: Ik accepteer uw geld en zal het investeren alleen op die manier wat goed is voor uw eigen spirituele reis voor uw eigen geestelijke gezondheid.

Met andere woorden roepen we hen op een ommekeer te ervaren: Je wordt niet armer van geld geven, je wordt echt rijker door te geven. We kunnen oprecht proclameren bij monde van de apostel Paulus in 2 Cor. 9:11: U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te zijn.

Wanneer deze betrouwbare benadering en uitnodiging niet aanwezig zijn, dan zijn we vervreemd van onze geest en hebben de richting van ons doel uit het oog verloren. We zullen ook onze donoren verliezen, juist omdat we aan het bedelen zijn en zij het idee hebben dat ze geld over de balk gooien. Er is geen verbinding tot stand gebracht, we hebben ze niet gevraagd om erbij te komen. We hebben ze niet de kans gegeven deel te nemen in wie we werkelijk zijn en doen. We hebben misschien wel een transactie tot stand gebracht, maar geen succesvolle relatie gecreëerd. Hier blijkt dat fondsenwerving als bediening diegenen uitnodigt tot een nieuwe relatie met hun weelde, het roept ons ook op te veranderen in relatie tot onze behoeften. Als we een gesprek hebben gehad met iemand die we om geld hebben gevraagd en we voelen ons in meer of mindere mate niet verbonden met de geest, dan is er iets mis. We moeten onszelf niet laten beetnemen door de gedachte dat fondsenwerving een puur seculiere gedachte is. Als bediening is fondsenwerving net zo spiritueel als het geven van een preek, een uurtje stille tijd, zieken bezoeken, hongerigen voeden. Het heeft dus ook te maken met onze eigen ommekeer.

The Spirituality Of Fundraising

Willen we bevrijd worden van onze angst om te vragen, voor onze angst om verwerping, vernedering, depressie, wanneer iemand zegt: "Ik doe niet mee in jullie project?" Als we voor onszelf de vrijheid hebben verworven om zonder vrees te vragen, om fondsenwerving te omarmen als een vorm van bediening, dan is fondsenwerving goed voor ons geestelijk leven. Dan zijn we dus bevrijd.

Wanneer diegenen met geld en diegenen die het nodig hebben dezelfde missie delen, dan zien we een teken van nieuw leven in de geest van Christus. We horen bij elkaar omdat Jezus ons bij elkaar heeft gebracht en onze vruchten hangen af van onze verbondenheid in hem. Jezus verteld ons: Ik ben de wijnstok, jullie zijn de takken. Diegenen die in mij zijn en ik in hun, dragen veel vrucht, want zonder mij kunnen jullie niets. (Joh. 15:5). Met hem kunnen we alles omdat we weten dat God ons omgeeft met zijn overvloed aan zegeningen. Dus diegenen die geld geven en diegenen die het nodig hebben ontmoeten elkaar insgelijks in God's liefde. En God die u voorziet van zegeningen in overvloed, zodat u van alles genoeg heeft, stelt u in staat om deel te nemen, overvloedig deel te nemen in het goede werk. (2 Cor. 9:8). Wanneer dit gebeurt kunnen we inderdaad Paulus weer citeren: "Er is een nieuwe schepping!" 2 Cor. 5:17). Daar waar een nieuwe schepping in Christus is, daar word het koninkrijk van God geopenbaard aan de wereld.

Het koninkrijk van God tot stand laten komen.

Fondsenwerving is een erg concrete weg om het Koninkrijk van God te manifesteren. Wat is het Koninkrijk? Jezus is daar helder in. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen die andere dingen erbij gegeven worden. (Matth. 6:33). Het koninkrijk is daar waar God voorziet in alle dingen die we nodig hebben. Het is het land van overvloed, waar we niet in hoeven te zitten of we wel genoeg hebben. Dus heb geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft wel genoeg aan zijn eigen last. (Matth. 6:34). Jezus vergelijkt het koninkrijk ook met een mosterdzaadje, die wanneer deze gezaaid word de kleinste is van alle zaadjes. Maar een keer gezaaid, uitgroeit tot de grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen. (Markus 4:31-32). Een schijnbaar kleine daad van liefdadigheid kan uitgroeien in iets dat onze verbeelding ver overtreft, het ontstaan van een gemeenschap van liefde in deze wereld, omdat waar de liefde groeit, deze sterker is dan de dood. Dus als we onszelf inzetten om het woord en de liefde van God op deze wereld te verkondigen, dan zullen onze inspanningen verder reiken dan ons chronologisch bestaan hier op aarde. Dus we doen precies wat van ons als christenen verwacht mag worden. Paulus is daar duidelijk in: Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest en vooral naar die van de profetie. (1 Cor. 14:1)

De basis van onze veiligheid!

Diegenen van ons die om geld vragen moeten goed naar zichzelf kijken. De vraag is niet hoe we geld krijgen. Eerder rijst de vraag, wat is onze relatie met geld. We zullen nooit in staat

The Spirituality Of Fundraising

zijn om geld te vragen als we niet weten wat onze relatie met geld is! Wat is de plaats van geld in ons leven? Het belang van geld is zo verstrengd met relaties dat het haast onmogelijk lijkt daaraan te denken zonder er ook aan te denken hoe het familieleven de relatie met geld heeft beïnvloed. Wie van ons weten wat onze vader en moeder verdienen, of hebben op dit moment? Praten we gewoonlijk met hun over hun geld? Is geld zelfs soms het gesprek aan tafel tijdens het eten? Zijn familiegesprekken over geld gewoonlijk angstig, boos, hoopvol, bevredigend? Hebben ouders met ons gepraat over geld toe we nog kind waren? Praten ze er nu met ons over? Hebben ze ons vaardigheden geleerd om er mee om te gaan? En op onze beurt, praten we over onze financiële omstandigheden met onze kinderen? Voelen we ons op ons gemak als we hun vertellen hoe we het verdienen en hoe we het aanwenden? Geld heeft een centrale rol in familie relaties. Het heeft ook een centrale relatie in onze betrekkingen met mensen, instellingen, en gevolgen die verder reiken dan het familie gebeuren! Daarom moeten we ook aandacht besteden aan deze kant van het leven. Hoe geven we het geld uit dat we hebben? Zijn we geneigd om het op te sparen, zodat we voorbereid zijn op financiële tegenslagen? Of geven we het uit, omdat we het in de toekomst niet meer hebben? Vinden we het fijn ons geld te geven aan vrienden, liefdadigheid, kerken, politieke partijen, aan scholen? Waar staan we eigenlijk als het om geld geven gaat? Maken we ons bezorgd of onze gift wel belasting aftrekbaar is? Komt die vraag wel bij ons op? Hoe zouden we ons voelen als we het geld wat we gegeven hebben voor andere dingen is aangewend, dan waarvoor wij het hebben gegeven? Stel je voor dat je €5000,- hebt gegeven met het idee dat daarmee hongerige kinderen worden gevoed. Later kom je erachter dat de persoon het geld heeft gebruikt voor een vakantie naar Bali. Zouden we dan niet razend worden? Voor die mensen die boos worden geld: als je nooit belazerd wilt worden, ga je ook nooit geld uitgeven! Als geld onze betrekkingen met familieleden beroerd, alsmede de wereld ver van ons huis, raakt het ook ons innerlijk leven. Het is bijzonder om je te realiseren dat wanneer iemand een “persoonlijke waarde” heeft, het kan betekenen dat hij veel bezittingen heeft en/of dat deze gewoon word gewaardeerd als persoon. Ik stip het nog eens aan: sommige vragen helpen ons onze relatie met geld te onderzoeken. Wat voor invloed heeft het hebben van geld, of het niet bezitten van geld op onze eigenwaarde. Voelen we ons goed over onszelf als we veel geld hebben? Is een laag of bescheiden inkomen een bron van verlegenheid? Of denken we dat geld helemaal niet belangrijk is? Geld en macht gaan samen. Er is zelfs een hechte relatie tussen macht en een waardering voor zichzelf.

Gebruiken we wel eens geld om mensen of gebeurtenissen te manipuleren? Met andere woorden, gebruiken we ons geld om dingen te laten gebeuren op de manier zoals we dat graag willen? Gebruiken we ooit geld eenvoudigweg om anderen de vrijheid te geven om te doen wat ze willen? Hoe voelen we ons als mensen ons vragen om geld? Als één van deze vragen ons ongemakkelijk doen voelen, zou het kunnen zijn dat praten over geld één van de grootste taboes in de wereld is die er bestaat. Gesprekken over geld zijn een groter taboe dan gesprekken over seks of geloof. Mensen zouden kunnen zeggen, “Ik wil niet praten over het geloof, dat zijn mijn eigen zaken” Anderen zouden kunnen zeggen, “praat niet over seks, dat hoort in de slaapkamer”. Praten over geld is soms nog moeilijker voor vele anderen. Het wordt direct merkbaar wanneer we aan fondsenwerving doen. Vaak vinden we het geen gemakkelijke zaak oprecht of recht vooruit om geld te vragen. De reden voor het taboe is dat geld iets te maken heeft met een intiem plekje in ons hart, waar we veiligheid nodig hebben en we niet onze behoefte willen blootleggen of onze veiligheid weggeven aan iemand die

The Spirituality Of Fundraising

ons wel eens per ongeluk zou kunnen verraden. Een stemmetje in ons binnenste waarschuwt ons voor het gevaar van afhankelijkheid. We zijn bang van anderen afhankelijk te zijn vanwege het idee dat afhankelijkheid een bedreiging van onze veiligheid is. Een vriend vertelde me eens hoe vaak zijn vader pleegde te zeggen: “jongen, zorg er voor dat je niet afhankelijk van iemand anders wordt. Wees er zeker van dat je niet hoeft te bedelen voor wat je nodig hebt. Zorg ervoor dat je altijd genoeg geld hebt, zodat je een eigen huis kunt aanschaffen en je eigen spullen en je eigen mensen om je te helpen. Zolang je maar wat geld in bank hebt, zal er niet snel iets met je gebeuren.”

De druk in onze samenleving om onze eigen toekomst veilig te stellen en ons eigen leven zoveel mogelijk zelf te beheersen, vind geen grond in de bijbel. Jezus kent onze behoefte voor veiligheid. Hij is bezorgd dat veiligheid zo'n diep menselijke behoefte is, dat we ons vertrouwen niet geven aan dingen of mensen die ons geen echte veiligheid kunnen bieden.

Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg, en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is daar zal ook je hart zijn.

We kunnen geen zekerheid vinden als je hart verdeeld is. Dus Jezus zegt iets erg radicaals: geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon.

Wat is onze basis van veiligheid? God of het geld? Dat is eigenlijk de vraag die Jezus ons stelt. Hij zegt dat we niet onze veiligheid in God en dan ook nog eens in het geld kunnen stellen. We moeten een keus maken. Jezus geeft raad: Vertrouw op God. We moeten een keus maken bij wie we willen horen. Horen we bij de wereld, of horen we bij God. Ons vertrouwen, onze basis, leert Jezus moet in God zijn. Zolang ons echte vertrouwen nog steeds het geld is kunnen we geen oprechte leden van het Koninkrijk zijn. Alle vragen die ik gesteld heb, waren eenvoudigweg om ons te helpen te overwegen waar we ons precies bevinden, misschien, nog steeds ons vertrouwen stellend in het geld. Wie vertrouwt op zijn rijkdom is een blad dat valt, een rechtvaardige komt tot bloei (Spreuken 11:28). Wat is de waarachtige grond van onze veiligheid?

*The Spirit of love says:
“Don't be afraid to let go
of your need to control
your own life. Let me
fulfill the true desire
of your heart.”*

Mensen die rijk zijn.

De bijbel is ondubbelzinnig over de bezorgdheid van God over de armen, omdat er altijd mensen zullen zijn op aarde die hulp nodig hebben. Daarom druk ik u op het hart om vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is. (Deut.15:11 en Jesaja 58:6-12)

The Spirituality Of Fundraising

Vanaf het begin van de kerk heeft deze de bevoorrechte plaats van de armen herkent. “Luister geliefde broeders en zusters, heeft God niet juist hen die naar wereldse maatstaven arm zijn, uitgekozen om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat hij heeft beloofd aan hen die hem liefhebben.” (Jacobus 2:5). Inderdaad de armen en degenen die lijden herinneren ons eraan dat de Zoon van God arm was in ons belang (2Cor. 8:9). God houdt van de armen en dus ook diegenen die Christus volgen. Door van de armen te houden en hen te dienen, hebben we de prachtige kans om van Jezus te houden en hem te dienen. Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor één van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”(Mattheus 25:40).

Sometimes our concern for
the poor may carry with it
a prejudice against the rich.

Maar soms kan onze zorg voor de armen een vooroordeel met zich meedragen tegen de rijken. We kunnen ze lager achten dan de armen. Henry Nouwen citeert een professor aan een theologische universiteit over een welvarende kerk: “Dit kan niet een geloofwaardige kerk zijn” We kunnen misschien denken dat de rijken meer geld hebben dan dat ze verdienen, of dat ze hun weelde verkrijgen ten koste van de armen. Misschien vinden we het moeilijk om de rijken net zo veel lief te hebben dan de armen. Maar niemand zegt dat we de rijken minder moeten liefhebben dan de armen. De armen zijn inderdaad in het hart van God. Ik wil je eraan herinneren dat ook de rijken daar een plaats hebben. Ik ben veel rijke mensen ontmoet in de afgelopen jaren. Steeds meer is mijn ervaring dat rijke mensen ook arm zijn, maar op een ander gebied. Veel rijke mensen zijn alleen, velen worstelen met het idee gebruikt te worden. Velen worstelen met gevoelens van verwerping of depressie. Het is misschien vreemd te zeggen dat de rijken veel aandacht en zorg nodig hebben. Dit is erg belangrijk om te herkennen, omdat ik vaak in contact gekomen met rijken die totaal gevangen zitten in de gedachte: Het enige wat mijn omgeving ziet is dat ik rijk ben, overal waar ik ga, ben ik de rijke familielid of vriend. Dus blijf ik maar in mijn kleine kring, omdat zodra ik mijn kringeltje verlaat, mensen zeggen: hij of zij is rijk.” Eens kwam een rijke vrouw mij opzoeken, ze was erg rijk en erg depressief. Ze had de ene psychiater na de andere bezocht en hun hoge declaraties betaald met weinig resultaat. Ze zei: “weet je Henri, iedereen zit achter mijn geld aan. Ik ben in weelde geboren en mijn familie is rijk. Dat is een deel van wie ik ben, maar dat is niet alles. Ik ben zo bang dat er alleen van mij gehouden kan worden vanwege mijn geld en niet om wie ik werkelijk ben.”

*The roots of loneliness
are very deep and cannot
be touched by optimistic
advertisement, substitute love
images or social togetherness. They
find their food in the suspicion that
there is no one who cares and offers love
without conditions, and no place where
we can be vulnerable without being used.*

The Spirituality Of Fundraising

Een tijd geleden belde iemand mijn assistent die veel van mijn boeken had gelezen, de universiteit waar ik werkte. Hij zei: "Ik lees Henry Nouwens Boeken, en ik vroeg mij af of hij geen geld nodig had. Ik zou het geweldig vinden meer van hem te lezen en ik weet dat het tegenwoordig duur is om boeken te schrijven". Ik was voor maanden op reis, dus ik werd gebeld door mijn assistent en deze zei: "Er is een bankier die jou wil helpen met geld". Ik wist zelf niet goed wat ik moest doen en zei tegen mijn assistent: "Nodig hem eens uit voor een etentje." Zo gezegd zo gedaan en vervolgens ontmoetten ze elkaar eens per week tijdens een etentje. Er werd overal over gepraat en op het moment dat ik weer terug was op de universiteit, waren ze goede vrienden geworden. Samen met mijn assistent tafelden we verder met de bankier die zei, "Henri ik weet dat je helemaal niets van geld afweet" Ik zei, "Hoe weet je dat?" Hij antwoordde, "Ik weet dat schrijvers niets weten als het om geld gaat." Wat hij echter werkelijk vertelde was, "Waar je over schrijft is iets waarover ik met jou wil praten op een meer persoonlijk vlak dan dat ik kan bereiken dan alleen maar jouw boeken te lezen. Ik geloof dat de enige manier om een persoonlijke band met jou op te bouwen, is door mijn kracht, wat eigen aan mijn beroep is, n.l. bankier zijn." Eigenlijk zegt de man, "Ik heb iets nodig wat ik denk dat je hebt en ik zou graag met je in contact komen." Ik antwoordde, "Laten we nu niet direct over geld praten. Laten we het eens over jou hebben." Na een tijdje werden we persoonlijke vrienden. Jaar na jaar zou hij mij enkele duizenden dollars geven. Ik heb zijn geld goed gebruikt en vertelde hem altijd waar ik het aan had besteed. Maar het geld was niet het belangrijkste gedeelte van onze relatie. Het belangrijkste was, dat hij in staat was te delen wie hij werkelijk was en hetzelfde te doen in een atmosfeer van wederzijds respect en vertrouwen.

Toen mijn vriend overleed, vertelde zijn familie: "We zouden het prettig vinden jou te blijven ondersteunen vanwege de liefde die je koesterde voor mijn echtgenoot en vader. We willen je altijd het gevoel geven dat er mensen zijn die jou willen ondersteunen, omdat we van je houden zoals mijn echtgenoot en vader dat deed." Door de armoede van de rijke kon zich iets van het koninkrijk van God ontwikkelen. Het geld is echt, maar het was niet het meest indrukwekkende gedeelte van onze relatie. We hadden beiden onze bronnen: De mijne waren spiritueel en de zijne waren materieel. Het indrukwekkende is dat we allemaal wilden werken voor het koninkrijk van God, een gemeenschap te bouwen van liefde, om iets te laten gebeuren dat groter was dan onszelf.

Mijn vriend de bankier hielp mij in te zien dat we hulp moeten verlenen aan de rijke vanuit onze weelde-de spirituele weelde, die we geërfd hebben als broeders en zusters in Jezus Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen.(Col 2:3). We moeten naar de rijke toe gaan en de moed hebben te zeggen, "Ik hou van jou en het is niet vanwege het geld, maar om wie je bent." We moeten het vertrouwen claimen naar een rijke te gaan wetende dat hij of zij net zo arm is en liefde behoeft zoals wij dat nodig hebben. Kunnen we de arme ontdekken in deze persoon? Dat is juist zo belangrijk, omdat dat precies de armoede is in deze persoon die we ontdekken als zijn of haar zegen. Jezus zei, "Gelukkig jullie die arm zijn, want van jullie is het koninkrijk van God." (Lucas 6:20). Dus als we geld vragen van de mensen die geld hebben, moeten we ze diep liefhebben. We hoeven ons geen zorgen te maken om het geld. Eerder moeten we ons zorgen maken of, door de uitnodiging die we hen aanbieden samen met de relatie, of ze dichter bij God komen.

The Spirituality Of Fundraising

We must claim the confidence to go to a wealthy person knowing that he or she is just as poor and in need of love as we are.

Vragen

Als we ons totaal geborgen weten in God, dan zijn we echt vrij om een ander om geld te vragen. Als we zelf vrij zijn van het geld, kunnen we het vrij vragen voor anderen van anderen. Dat is het gesprek waar fondsenwerving als bediening ons toe roept. We hebben al waargenomen dat het voor veel mensen een barrière is om geld te vragen omdat het een taboe onderwerp is. Het is een taboe onderwerp omdat onze eigen onzekerheden er mee verbonden zijn en dus zelf niet vrij zijn. We zijn ook niet vrij als we jaloeers zijn op de rijken en afgunstig zijn op hun geld. We voelen ons niet vrij als we boosheid voelen naar degenen die geld hebben, tot onszelf zeggende, "Ik ben er niet zeker van dat ze dat geld wel eerlijk verdienen". Wanneer rijke mensen ons jaloeers of boos maken openbaren we dat geld op één of andere manier ons nog steeds de baas is en dat we daarom er nog niet rijp voor zijn erom te vragen.

Ik ben diep bezorgd dat we om geld vragen geleid uit boosheid of jaloezie, in het bijzonder, wanneer deze gevoelens goed verborgen zijn achter beleefde woorden en een zorgvuldige presentatie van ons verzoek om geld. Het maakt niet uit hoe gladjes onze benadering is, wanneer onze benadering komt uit boosheid of jaloezie, geven we de persoon niet de waardigheid broeder of zuster te worden. Eerder zullen we de persoon defensief stemmen omdat hij of zij zich realiseert dat er op één of andere manier iets niet klopt.

Het aanbod om deel te nemen in onze missie en visie is niet langer voor het koninkrijk. Het gaat niet uit van de geest van God in wie alleen onze veiligheid echt gewaarborgd is. Op het moment dat we toegewijd in gebed onze ziel en zaligheid toevertrouwen aan God, en het duidelijk is dat we alleen gaan voor het Koninkrijk; als we op een moment hebben geleerd om van de rijke te houden om wie ze zijn en niet om wat ze hebben en dat we geloven dat we ze iets van grote waarde te bieden hebben, dat we in het geheel niet zelf moeilijk hoeven te doen om iemand een grote som geld te vragen. We zijn vrij om wat dan ook te vragen wat we nodig hebben, met het vertrouwen dat we het krijgen. Dat is wat het evangelie zegt, "Vraag en het zal u gegeven worden; klop en de deur zal voor jou geopend worden." (Mattheus 7:7). Als iemand om wat voor reden dan ook nee zegt, hebben we de vrijheid om dankbaar te reageren.

We kunnen erop vertrouwen dat de geest van Christus die ons leidt, ook die persoon leidt. Waarschijnlijk zijn, zijn of haar persoonlijke financiële bronnen spoedeisend ergens anders nodig. Misschien is hij of zij nog niet klaar voor een commitment. Misschien moeten we meer en aandachtiger luisteren naar de Geest, zodat ons vragen meer helder wordt en onze visie aantrekkelijker. Omdat we potentiële gevers benaderen vanuit de Geest van Christus, wanneer we hen om geld vragen, kunnen we dat doen in een sfeer van vrijheid. "Christus

The Spirituality Of Fundraising

heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen". (Galaten 5:1) Mensen om geld vragen is hen de gelegenheid of de kans te geven om hun bronnen ter beschikking te stellen ten dienste van het Koninkrijk van God. Fondsen werven is mensen de kans te bieden te investeren wat ze hebben voor het werk van God. Veel of weinig geld hebben is niet zo belangrijk als de mogelijkheid om hun geld beschikbaar te stellen voor God. Toen Jezus de 5000 mensen voedde met slechts 5 broden en twee vissen, liet hij ons zien hoe de liefde van God het effect van liefdadigheid kan verveelvoudigen. (Mattheus 14:13-21) Het koninkrijk van God is een plaats van overvloed waarbinnen elke daad van vrijgevigheid zichzelf overtreft en deel wordt van de onbegrensde genade van het werk van God in deze wereld. (2.Corintiërs 9:10-15)

*Mensen hebben zo'n behoefte aan
vriendschap en aan een gemeenschap
dat fondsenwerving gemeenschaps-building moet worden*

Een Nieuwe Gemeenschap

Wanneer we mensen vragen om geld om het Koninkrijk (Gods) te versterken en uit te breiden, nodigen wij ze ook uit voor een nieuwe spirituele gemeenschap. Dit is erg belangrijk. In Paulus' brief aan de Romeinen lezen wij: "Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan." (Rom. 8:22-23, NJB) Dit zuchten komt vanuit het diepste in ons, en inderdaad vanuit de hele schepping. Het is het geluid van ons smachten naar gemeenschap met God en met elkaar, een gemeenschap die de beperkingen van ruimte en tijd overstijgt. Tegelijkertijd, dit gezucht drukt ook Gods gepassioneerde verlangen naar gemeenschap met ons uit en met alles wat God gemaakt heeft. God verlangt "dat de hele schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt." (Rom. 8:21, NJB).

Dit is de vrijheid van de ware spirituele gemeenschap. Het vragen van geld is een manier om mensen op te roepen voor deze gemeenschap met ons. Het zegt, "We willen dat je ons leert kennen." Tezamen verzameld door ons gemeenschappelijke verlangen, beginnen wij gaande weg samen deze gemeenschap te leren kennen wanneer wij naar onze visie streven. Op welke wijze manifesteert een spirituele gemeenschap zich concreet? Wanneer een fondsenwerving als evangeliebediening mensen in gemeenschap samenroept met God en met elkaar, dan moet het de mogelijkheid tot vriendschap en gemeenschap onderhouden. Mensen hebben zo'n grote behoefte aan vriendschap en gemeenschap dat fondsenwerving wel een gemeenschap tot stand moet brengen. Ik vraag me af hoeveel kerken en goede doelen zich realiseren dat gemeenschap een van de mooiste geschenken is die ze kunnen aanbieden. Als we vragen om geld, betekent dat dat we een nieuwe gemeenschap, een nieuwe broederschap, een nieuwe zusterschap, een nieuwe manier van ergens bij horen. Wij hebben iets te bieden –vriendschap, geloof, vrede, liefde, trouw, genegenheid met hen die hulp nodig hebben; en deze dingen zijn zo waardevol dat mensen er bereid toe zijn hun bronnen ter beschikking te stellen om hen te ondersteunen.

The Spirituality Of Fundraising

Fondsenwerving moet altijd gericht zijn op het creëren van nieuwe, blijvende banden. Ik ken mensen wiens levens draaien om de vriendschap die ze vinden in kerken, kloosters, vrijwilligerswerk en sterke Christelijke gemeenschappen. Deze mensen doen bezoeken of vrijwilligerswerk, en het is in deze plekken waar ze zorg en steun vinden. Als deze mensen geld hebben, geven ze het; maar dat is niet het punt. Vergeleken met de nieuwe vrijheid en nieuwe vrienden in een nieuwe gemeenschap, geld is het minst interessante goed. Geestelijke gemeenschap laat ook op een ander gebied vruchtbaarheid zien. Hier wordt de radicale aard van fondsenwerving als tussenkomst duidelijk. In onze wereld, diegenen die geld ophalen moeten potentiële donateurs strategieplannen laten zien die de donateurs ervan overtuigen moeten dat hun geld zal helpen om de productiviteit en succes van de organisatie te bevorderen. In de nieuwe gemeenschap, productiviteit en succes kunnen ook groeien als gevolg van fondsenwerving. Maar deze dingen zijn slechts bijproducten van een diepe creatieve energie, de energie van liefde geplant en gevoed in de levens van mensen in en door onze relatie met Jezus. Met de juiste omgeving en geduldige zorg, kunnen deze zaden een geweldige oogst opbrengen, "sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig". (Marc. 4:20). Elke keer dat we mensen benaderen voor geld, moeten we er zeker van zijn dat we ze uitnodigen in deze visie van vruchtbaarheid en in een visie die vruchtbaar is. We willen dat ze tot ons treden zodat we samen beginnen te zien wat God bedoelt wanneer God zegt, "Wees vruchtbaar" (Gen 1:28).

Tenslotte zou ik terug willen komen op het verband tussen geld en zij die het zoeken d.m.v. fondsenwerving. Net zoals de inspanning van het bouwen van de gemeenschap van liefde van ons vraagt bekeerd te zijn in onze houding tegenover geld, zodat deze eenzelfde activiteit elk van ons uitnodigt tot grotere trouw naar onze persoonlijke roeping. Onze eigen roeping moet verdiept en versterkt zijn als gevolg van onze fondsenwerving. Soms leidt dit ons recht tot de kern van ons worstelen met onze roeping. Gedurende mijn eigen fondsenwervingswerk hebben mensen wel eens tegen mij gezegd: "Ik zal u geld geven als u de uitdaging aangaat een betere pastor te zijn, als u stopt met zo bezig zijn en loyaler te zijn naar uw roeping. U loopt maar rond en praat zonder einde, maar u schrijft niet genoeg. Ik weet dat het moeilijk voor u is –de deur dicht te slaan en achter uw bureau te zitten en niet tegen iemand te kunnen praten, maar ik hoop dat mijn bijdrage u zal steunen in uw schrijven." Dit is onderdeel van de vruchtbaarheid van de gemeenschap van liefde. Het elkaar aansporen tot diepere toewijding tot onze geestelijkheid in het bijzonder. Fondsenwerving maakt het dus mogelijk het Koninkrijk zichtbaar te maken dat ook nu al onder ons is.

Gratitude flows from the recognition that who we are and what we have are gifts to be received and shared.

Gebed en dankbaarheid

Hoe worden we mensen wiens basis God is en God alleen? Hoe kunnen we vrijmoedig evenwichtig zijn met de rijken en armen op grond van Gods liefde? Hoe kunnen we geld vragen zonder smeken en mensen roepen tot een nieuwe gemeenschap zonder ze te dwingen? Hoe kunnen we ons uitdrukken, niet alleen in onze manier van spreken, maar ook in onze manier van zijn met anderen, onze vreugde, vitaliteit en belofte van onze missie en visie? Kortom, hoe gaan we van het ervaren van fondsenwerving als een onaangename, maar onvermijdelijke activiteit naar het erkennen van fondsenwerving als een leven

The Spirituality Of Fundraising

brengende, hoop vullende uitdrukking van geestelijkheid? Bidden is de spirituele discipline waardoor we in onze gedachten en harten zijn overgegaan van vijandigheid en achterdocht naar gastvrijheid naar mensen toe die geld hebben. Dankbaarheid is het teken dat deze overgang zich aan het verspreiden is in alle aspecten van ons leven. Van het begin tot het einde, fondsenwerving als geestelijkheid en gegrond in gebed en ondernomen in dankbaarheid.

Gebed is het radicale startpunt van fondsenwerving omdat we in gebed langzamerhand een heroriëntatie van al onze gedachten en gevoelens over onszelf en anderen ervaren. Bidden is het verlangen beter de waarheid die ons vrijmaakt te leren kennen. (zie Joh. 8:32). Geloof onthult de verborgen motieven en miskende wonden die onze relaties vormgeven. Gebed stelt ons in staat onszelf en anderen te zien zoals God ons ziet. Gebed is essentieel omdat het de diepste wortels vrijmaakt van onze identiteit in God. In gebed zoeken we Gods stem en staan we Gods woord toe onze angsten en weerhoudingen te doorboren zodat we kunnen horen wat God wil doen weten. En God wil dat we weten dat voordat we denken of doen of iets teweegbrengen, voordat we veel of weinig geld hebben, dat het diepste geloof in onze mensen identiteit is als het volgende: "Gij zijt mijn geliefde Zoon, in U heb ik mijn welbehagen!" (zie Lukas 3:22) Wanneer we kunnen zeggen dat deze waarheid waar is voor ons, kunnen we ook zien dat dit waar is voor alle andere mensen. God vindt welbehagen in ons en daarom zijn we vrij om alle mensen te benaderen, de rijken of de armen, in vrijheid van Gods liefde. Of de mensen ons fondsenwerven beantwoorden met een "ja" of "nee", of een "misschien" is minder belangrijk dan de wetenschap dat we allen verzameld zijn op de heilige grond van Gods gulle neiging naar ons.

In gebed, daardoor, leren wij erop te vertrouwen dat God vruchtbaar kan werken door ons onafhankelijk van waar we zijn of met wie we zijn.

Met het dieper worden van ons bidden tot een constant besef van Gods goedheid, groeit de geest van dankbaarheid in ons. Dankbaarheid vloeit voort uit het erkennen dat wie we zijn en wat we hebben geschenken zijn om te ontvangen en te delen. Dankbaarheid verlost ons van de ketens van verplichtingen en bereid ons voor onszelf vrij en compleet over te geven voor het werk voor het Koninkrijk. Wanneer we fondsenwerving benaderen in een mindset van dankbaarheid, doen we dat al wetend dat God ons al gegeven heeft wat we het meest nodig hebben om te leven in overvloed. Daarom hangen ons zelfvertrouwen in onze missie en visie, en onze vrijheid de persoon lief te hebben tegen wie we praten over het doneren van geld, niet af van hoe die persoon reageert. Op deze manier stelt dankbaarheid er ons toe in staat een fondsenwervingsgesprek te benaderen zonder te verzuchten naar gebreken en weg te gaan zonder haat of neerslachtigheid. Komend en gaand, kunnen we blijven in Gods veilige liefde met onze harten vreugdevol gericht op het Koninkrijk.

Liefde die nooit eindigt

Fondsenwerven is een erg mooie en rijke activiteit. Het is een trouwe, vreugdevolle, van hoop vervulde uitdrukking van bediening. Door elkaar te helpen, met elk van de talenten die hij of zij hebben, werken we aan de totstandkoming van het Koninkrijk van God.