

Bij welke momenten in het leven is de kerk belangrijk voor u?

Bij welke momenten in het leven heeft de kerk bijzondere betekenis voor u?



| Moment | Aantal | Procent |
|---|------------|---------|
| Altijd | 174 | 48.1% |
| Als ik God wil ontmoeten | 87 | 24% |
| Als ik mensen wil ontmoeten | 65 | 18% |
| Als ik er zelf een taak te doen heb | 81 | 22.4% |
| Als ik iets te vieren heb | 86 | 23.8% |
| Als mij iets dwars zit waarvoor ik vergeving wil vragen | 44 | 12.2% |
| Bij zorgen om gezondheid van iemand die ik ken | 107 | 29.6% |
| Bij een uitvaart van iemand die ik ken | 203 | 56.1% |
| Bij de geboorte van een kind | 68 | 18.8% |
| Als er bijv. een doop, 1e communie of vormsel gevierd wordt van iemand die ik ken | 118 | 32.6% |
| Nooit | 1 | 0.3% |
| Overig | 22 | 6.1% |

22x Overig , namelijk:

Avondmis dinsdag

het kerkgebouw op zich heeft geen bijzondere betekenis. behalve dat het een mooi gebouw is. Bij "de Kerk" heb ik meer een idee geloven. en dat doe ik overal mijn hele leven door.

mijn geloof is allengs en vooral na de ontkenning van kinderen misbruik in de kerk vrijwel verdwenen

voor bezinning en zingeving

de kerk heeft voor mij geen speciale betekenis, behalve dat het een gebouw is waar ik andere gelovigen kan ontmoeten. Het geloof heeft voor mij wel betekenis.

Misintenties overleden familie

om er niet van te vervreemden

bij speciale vieringen

oecumenische diensten

Uit dankbaarheid

60 jaar kerkbalansactiviteit gedaan i.v.m.leeftijd 1916 niet meer!

Als ik God mijn dankbaarheid kenbaar wil maken.

bezinningsmomenten

bij moeilijkheden

Ik kom er tot rust

Basiliekwacht

behoefte heb aan 'innerlijke'rust

Trouwen

Moment van stilte

Bereikbaarheidsdienst

bij mijn beperkingen zoals asperger en depressie

Uit grote dankbaarheid