

# Wat wilt u de parochie verder nog laten weten?

## Over de enquête zelf

Ik hoop dat er dit keer wat met de enquête wordt gedaan. Nog steeds hebben wij als koor van de Onze Lieve Vrouwebasiliiek geen resultaten gezien n.a.v. de enquête aangaande het vrijwilligerswerk in de Parochie in het jaar 2008, uitgevoerd door parochiesecretaris L. Tacken en pastoraal werkster E. Reeuwijk.

Heel goed dat jullie een enquête hebben rondgestuurd. Ik kreeg deze via een andere parochiaan.

"Ik vind het houden van deze enquête een goede zaak, waardering daarvoor! Uiteraard ben ik nieuwsgierig naar de uitkomst."

"Ik vind sommige vragen, vooral deze laatste, moeilijk te beantwoorden.

Ik zou wensen dat de uitkomst van deze enquête eens serieus genomen wordt. mensen en ik snakken naar een kerk die warmte, liefde en medemenselijkheid uitstraalt. Een kerk die dóet en minder preekt. Een kerk die minder druk is met de regels en meer vanuit de boodschap werkt. Volgens mij was er ooit iemand die dat heel aardig heeft voorgedaan.

"Leuk initiatief, maar ook hier is het vooral de horizontale lijn die prioriteit heeft. Te vaak is het niet mogelijk meerdere antwoorden te geven de kerk dreigt een vereniging van humanistische doeners (met alle respect daarvoor) te worden en te weinig Gods volk onderweg"

## Pastores

Laten we proberen om weer een locatie Past(o)or te krijgen, die weer het gezicht en aanspreekpunt is voor de gewone parochiaan. Ik snap dat het niet meer kan zoals vroeger maar een voorganger die meer binding heeft en uit mag stralen als nu het geval is moet toch mogelijk zijn.

Geef pastorale medewerkers meer ruimte!!

Het neemt echter niet weg dat ik het dapper vind van priesters en voorgangers dat zij het vol houden. Proficiat!"

"Waarom doen de Diakens nooit een woord en communie viering.

Volgens mij is er de fout gemaakt om bij de oude parochies het aanspreek punt van een pastor/pastoor/diaken weg te halen en buiten de parochie te laten wonen. Het contact met Zwolle van de gewone gelovige is er niet.

Het pastorale team wordt onderhand bijna gedwongen kunst- en vliegwerk te verrichten om op alle locaties vieringen te laten plaatsvinden. Het maatwerk (ook bijbehorende contacten) dreigt daardoor verloren te gaan.

Dat ik blij ben met Onze Pastoraal Werkenden. Ze zijn een rijkdom voor de Kerk helaas zullen ze vanwege nieuwe instroom in de toekomst verdwijnen."

"Misschien moet de pastor zich meer onder de mensen begeven.

Heb het idee dat je vroeger meer contact had met de pastoor doordat hij ook deelnam aan het normale sociale leven. Nu heeft de pastor het veel te druk met het bemannen van al die parochies en komt hij daar niet meer aan toe. Ik denk dat een kleine club binnen de parochie nog wel heel goed contact met de pastor heeft maar dat is niet toereikend anno 2016.

Heb gehoord hoe groot Zwolle en omstreken is, en dat er twee pastoren zijn om dit hele gebied kerkdiensten te moeten verzorgen, met behulp van mede parochianen.

## Diakonie

Hierboven staat mensen in nood helpen end. Ik vind wel aandacht hebben voor mensen in nood maar dan denk ik meer aan zorgen dat er professionele hulp komt. Even wat extra aandacht kan daarbij wel wenselijk zijn. Ik denk ook dat diaconie dichtbij belangrijker is dan wereldwijd.

graag inzet voor het realiseren van een basisinkomen voor iedereen

## Vieringen

Als er geen weekend viering is Schenk dan eens aandacht voor de dinsdag avond viering!

de eucharistie is niet alleen zaligmakend. waar er twee in mijn naam bijeen zijn ben ik in hun midden, dat is kerk zijn.

Zou het zin hebben ook de lectores in toga te laten optreden?

en als dit mogelijk is meer variatie in de kerk diensten , vooral de gebeden na de geloofsbelijdenis en voor het brood en wijn deze zijn al jaren en jaren hetzelfde en worden monotoon opgelezen en iedereen hoort het aan en beleefd dit niet

ik vind het jammer dat de zaterdagavond viering steeds minder wordt en de zondag zo vroeg is niet bevorderlijk om de jeugd vast te houden waarom niet een zondag avond viering als de zaterdag niet mogelijk is?

Meer vieringen met een pastor en een koor (Jozefkoor)

"Ik kijk wel altijd wie er voor gaat. Ik ga liever naar een gebedsdienst dan naar een eucharistie viering."

Waarom alleen in een basilique een eucharistieviering en niet overal graag gelijk. misdienaars ook graag gelijk en niet alleen met een eucharistieviering.

"Ik mis vooral de vieringen in de Goede Week ter voorbereiding op Pasen. Een andere kerk bezoeken is door omstandigheden geen alternatief.

Ook hebben wij al 2 jaar geen Aswoensdagviering meer gehad. Dergelijke vieringen mis ik!"

"Iedere week op hetzelfde tijdstip de kerkdienst houden. Duidelijkheid hierin. Wanneer er geen pastors beschikbaar zijn dan weer een lekdienst houden.

Ik vind de vieringen van 09:00 uur in het weekend te vroeg...

"Ik vind het jammer dat op witte donderdag er een broodmaaltijd voor een beperkt aantal mensen wordt gehouden terwijl de Communieviering op Donderdag avond er niet meer is evenals de goede vrijdag viering , deze zou van mij best weer oecumenisch mogen zijn.

Ik zou het geweldig vinden als de kerstavondviering warmer zou zijn door de echt oud hollandse kerstliederen te zingen en de preek ook echt te houden op de geboorte met herders en wijzen en al wat daarbij hoort. "

## Sluiting kerkgebouwen

"Ik zou het zeer op prijs stellen als de besluiten om op het laatste moment de kerkgebouwen niet te sluiten zouden worden toegelicht. Na alles wat de pastores en de parochianen hebben moeten meemaken de laatste paar jaren kan de bisschop dit niet zomaar laten passeren. Huilende mensen maak ik nog steeds mee, waarom daar gesloten en daar niet na hetzelfde proces te hebben doorlopen...

Door sluiting van de Michael en later de Verrijzeniskerk heb ik geen verbinding meer met een kerk. Het vertrouwde is weg., in laten schrijven bij een andere parochie is een grote stap en bovendien zijn ze allemaal niet in de buurt Dus komt er niet van. Het laatste restje betrokkenheid is helemaal voorbij.. Voor mij hoeft het ook niet meer.

Het is mij als parochiaan nog steeds niet helder waarom de kerk dicht moest en wat de rol van de TAK hierin is geweest. Zijn wij als parochianen wel op een goede wijze voorgelicht. Het lijkt er op dat de TAK hierin niet de juiste handelswijze heeft genomen. Misschien zou dit nog een keer duidelijk gemaakt moeten worden

"Ik ben heel blij dat de kerk in IJsselmuiden openblijft.

## Jongeren

In IJsselmuiden is er een katholieke jongerenvereniging. Daar zitten er 30 op. Vorig jaar moesten we met het koor zingen tijdens een jongerenviering in IJsselmuiden. Na de viering hadden de jongeren bij de kerk afgesproken voor de activiteit. geen 1 van de 30! jongeren was bij de viering. Is er geen manier om de jongeren erbij te betrekken?

Wat meer activiteiten voor met name jongeren om ze zo meer bij de parochie te betrekken. Ook meer vieringen voor en door jongeren.

Om de jonge mensen te bereiken zou er meer moeten worden gedaan via social media. Jongeren lezen geen parochieblad maar kijken op website. Zo schiet de huidige website duidelijk tekort. Er moet meer op voor jongeren. Zou het bijvoorbeeld geen idee zijn om een digitale versie van ons parochieblad De Navolging op de website te plaatsen zodat jongeren hier ook kennis van kunnen nemen. Meer informatie over ons fantastische parochie-jongerenkoor So Be It zodat ook andere jongeren in onze parochie hierdoor worden geënthousiasmeerd om eens een viering met So Be it bij te wonen.

Probeer bij de lagere school en de jongeren verenigingen meer belangstelling te krijgen voor onze kerk

"Wees creatief, zoek nieuwe wegen. Kijk ook zeker wat jonge gelovigen /niet oude trouwe kerkbezoekers voor behoefte hebben. Juist die, want zij zijn onze toekomst.

Heb grote waardering voor alle betrokken mensen in de parochie. Niet of nauwelijks aanwezigheid van jeugd baart mij zorgen voor de toekomst

## Geloof

Geloof is een houding, (leerstellingen komen pas later.) Laten wij feest vieren nu de belangrijkste rabbijnen van de huidige wereld de uitgestoken hand van de christelijke kerken willen aannemen....Wónder, Pááswonder na 2000jaar, verkondig dit óveral....

GELOOF DOET IEDER OP EIGEN INZICHT,MENSEN IN WAARDE LATEN.

Ik heb nu al zoveel gezegd. Het is alleen wel dat ik her gevoel heb dat ik hierin geen aansluiting vind bij deze parochie. Ik heb alleen veel ongeloof gezien, dat wat ik als zodanig ervaar tenminste.

Geloven blijft moeilijk en in feite kun je dat overal doen, heb je niet persé een kerk voor nodig."

Laat er meer samenwerking zijn met de andere kerken.geloven kun je ook in die kerken."

## Bisdom

"De vraag waar heeft U weinig waardering voor in de Katholieke kerk. Dat we een bisschop hebben uit een andere wereld die totaal niet luistert naar zijn onderdanen. Mensen van goede wil die niet goed in hun vel zitten en daar wat aan laten doen, onze kerk uit gedreven worden. En onze Pastores onder druk van de Bisschop hier aan meedoen. dit kost veel parochianen. waar ook weer slecht,of eigenlijk helemaal niet over gecommuniceerd word."

Dat ik wel moeite heb hoe de Ned. RK. Kerk zich manifesteert. En denk ik vooral aan de Kardinaal Eijk.

Blijf ruimdenkend en modern en probeer hiervan de bisschoppen/aartsbisschop ook van te overtuigen! Anders heeft de kerk zoals die nu nog bestaat geen toekomst meer.

Dat we met de tijd mee moeten en niet wat eik wil want dan zijn de gevolgen niet te overzien

"Laten wij bidden voor liefdevolle leiders. Als leider moet je niet zeggen dat over een aantal jaren zal de helft van de kerken gesloten zijn. Nee dan stel je alles in het werk om de gelovigen voor de kerk te behouden.

Ik dacht dat er in de bijbel stond dat er niet één schaap verloren mag gaan. Heel verdrietig dat er kerkleiders zijn die daar anders over denken.

Laat het pastoraal team zich zo min mogelijk afleiden door al het gedoe en vooral aan het werk gaan voor ons als kerkgemeenschap. Zoek de grenzen op van de regels van het Bisdom en, waar maar enigszins mogelijk en gewenst, overschrijd deze. Wij mensen zijn de kerk!

Hopelijk vind kerkbestuur een oplossing voor de gebouwen die vlg. de Bisschop niet afgestoten mogen worden, wil Bisschop mee betalen.??

## Diversen

in vindt de leegloop jammer in de kerk, maar merk dat de manier van vieren niet bij mij past. dus ik doe ook mee aan de leegloop.

Vooraf contact houden met de mens en niet alleen maar afstandelijk de vieringen voorgaan

Formeer een club van mensen die het leuk vinden om 'out of the box' te denken. Geef vrijdenkers, ook niet Rooms, de ruimte.

Blijf contact zoeken met de andere christelijke kerken in Zwolle e.o.

Het kerkblad Nvolging Vandaag komt te laat in veel brievenbussen. Soms wel een week na andere bezorgtijden. Er zijn daar veel klachten over; uiteraard zonder al die vrijwilligers tekort te doen."

"Kerk zijn is niet alleen liturgie met verschillende regeltjes volgen.

Als we zo doorgaan kan iemand straks het licht uitdoen. "

Dat ik mij erg prettig voel in deze parochie

Blijf zo trouw mogelijk aan de oorsprong.

"Heb veel waardering voor iedereen die probeert om de kerk draaiende te houden.

Heb op het moment zelf zorg voor mijn ouders, maar misschien kan ik in de toekomst mijn steentje bijdragen en als vrijwilliger. Veel succes."

ik heb veel waardering voor de vrijwilligers van de Kamper parochie.

Als er een geld tekort zou zijn dan zouden de parochieanen er zeker voor zorgen dat er genoeg geld zou komen. Daar ben ik van overtuigd."

volgens mij was ik in eerdere onderdelen al vrij helder en uitgebreid hoe ik tegen de huidige katholieke kerk aankijk.

Ga vooral meer kerk voor de stad worden en gebruik het kerkgebouw veel beter, doorbreek het old boys network en zorg ook voor catechisatie en doe meer dingen buiten de wekelijkse vieringen

Voel me betrokken bij de eigen parochie in Kampen en ook wel in IJsselmuiden. Heb helemaal niets met de andere parochies.

Wanneer de Buitenkerk financieel niet meer uit kan moet je opzoek naar een gebouw wat wel te betalen is. kampen of IJsselmuiden zonder eigen parochie is geen optie."

mijn grote dank voor het vele werk wat die mensen verrichten en vooral de moeilijke beslissingen die genomen zijn.

ik ben blij met de Thomas a Kempis parochie.

Ik ben zelf 85, heb geen auto, dus alles is moeilijk te bereiken, of je moet anderen er mee lastig vallen.

Dus kan ik niet vragen of verwachten dat anderen doen, wat ik zelf niet meer kan.

Ben al blij dat ik goed ter been ben en geregeld van de geboden diensten gebruik kan maken. Ik vind het prima zo."

Zelf voel ik me niet zo geroepen om dit te doen, mede door persoonlijke omstandigheden."

Ik zou er heel erg graag op willen aandringen dat de Thomas à Kempis parochie de diverse locaties de ruimte biedt om de eigenheid te behouden en verder te ontwikkelen. Ik weet ook wel dat er altijd een financieel aspect aan alle beslissingen ten grondslag ligt maar ik denk dat de afgelopen jaren de focus lag op wat er allemaal niet kon en bovenal niet mocht! (denk aan de expositie in de kerk) terwijl ik denk dat er juist door ook andere activiteiten aan te bieden er veel meer mensen de weg gaan vinden...

Blijf bij de tijd en kijk vooruit.

"Dat de PCI een criminele organisatie is. Waarschijnlijk RK Rome ook."

Dat ik mij er thuisvoel.

De kerken zien er schoon uit.