

TOCH EEN BEETJE PASEN...

Door de begrijpelijke maar ingrijpende quarantaine maatregelen zijn de meeste parochianen aan huis gebonden. Openbare liturgische plechtigheden kunnen in geen van onze 18 kerken gehouden worden. Bijgevolg lukt het niet om op de gebruikelijke manier de Goede Week en Pasen te vieren.

Kan er dan helemaal niets? Nou, nee. Als het linksom niet lukt, proberen wij in ieder geval rechtsom iets met elkaar te beleven. Vanuit het pastoraal team bieden wij twee alternatieven aan voor wat wij met Pasen gewend zijn. Het zal anders aanvoelen, zeker, maar het is te verkiezen boven niks doen. En wie weet, kan het ook iets van ons samen worden.

Het eerste alternatief staat ons sinds enige tijd ter beschikking. In de Zwolse O.L. Vrouw Basiliek kan het pastoraal team in besloten kring Eucharistie vieren en deze viering via het internet toegankelijk maken voor iedereen die dat wil. Dat opent de mogelijkheid om de vieringen van de Goede Week en Pasen te laten plaatsvinden en ondanks de quarantaine maatregelen toch met vele mensen te delen. Concreet gaan we de volgende 5 vieringen op die manier in de steigers zetten:

- *Palmzondag* 5 april 10.00 uur
- *Witte Donderdag* 9 april 19.00 uur
- *Goede Vrijdag* 10 april 19.00 uur
- *Paaswake* 11 april 21.00 uur
- *Paasmorgen* 12 april 10.00 uur

Deze vieringen worden rechtstreeks uitgezonden, maar kunnen op een later tijdstip teruggekeken worden. Door dit alternatieve aanbod hoopt het pastoraal team aan vele parochianen de mogelijkheid te bieden het belangrijke hoogfeest van Pasen goed te beleven.

Het tweede alternatief heeft te maken met het eerste. Onze katholieke eredienst is rijk aan symboliek en sommige van de met Pasen gebruikte symbolen vervullen in de loop van het jaar een functie in de gelovige gemeenschap. Zo kent iedereen de gezegende palmtakjes die gelovigen op Palmzondag ontvangen en thuis een plek kunnen geven. En in de Paaswake is er de Paaskaars, die in onze kerken het Licht van Christus draagt. Beide tekenen vervullen in de rest van het jaar een rol in het liturgische leven. En daarom is het belangrijk om iedere kerkgemeenschap over deze tekenen te laten beschikken, nu maar ook als deze viruspandemie is gaan luwen. De palmtakjes worden op zondag 5 april a.s. gezegend tijdens de besloten Palmzondagviering (aanvang 10.00 uur). De Paaskaarsen worden op 11 april a.s. gezegend tijdens de besloten Paaswake (aanvang 21.00 uur). Beide vieringen vinden plaats in de O.L. Vrouw Basiliek te Zwolle en worden rechtstreeks uitgezonden via het internet.

Om één en ander mogelijk te maken, verzoeken wij alle locaties in de Thomas a Kempisparochie het volgende te doen:

1. Laat 1 persoon op **zaterdag 4 april a.s. tussen 9.30 en 11.00 uur** de eigen locatie een mand met palmtakjes en de eigen Paaskaars brengen naar de Basiliek O.L.V. Tenhemelopneming in Zwolle. De deuren van de kerk zijn dan open en u kunt de mand en kaars onder de toren plaatsen. Voorzie de mand en de Paaskaars van een merkteken met de naam van de locatie. En vergeet niet de wierooknagels voor de Paaskaars bij te voegen.
2. Laat 1 persoon op **zaterdag 18 april a.s. tussen 9.30 en 11.00 uur** de mand met palmtakjes en de Paaskaars van de eigen locatie weer ophalen in de Basiliek en naar de eigen kerk brengen.

Op deze manier heeft iedere kerkgemeenschap straks de beschikking over deze twee belangrijke tekenen in de liturgie. Wij hopen dat het lukt om ondanks de Coronaperikelen toch de basiselementen van de liturgie aanwezig te hebben in onze kerken.

Hartelijke groet namens het pastoraal team,
Jeanne Gerretzen.