



PAROCHIE THOMAS A KEMPIS

SINT JOZEFKERK



Locatiesecretariaat:
Ministerlaan 203
8014 XE Zwolle
038-4658322

Aan de parochianen van de Sint Jozefkerk

Zwolle, juli 2020

Geachte parochiaan,

Op 11 juli is het zover. Dan mag er voor het eerst sinds de coronacrisis weer gevierd worden in de Sint Jozefkerk, uiteraard met inachtneming van de regels van het RIVM en de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Er zal voorlopig eenmaal per twee weken een viering zijn.

In verband met de anderhalve meter afstand regel is er in onze kerk slechts plaats voor 38 personen. **Daarom is het noodzakelijk dat u zich op de donderdagochtend voorafgaande aan de viering tussen 9.30 en 11.30 uur telefonisch aanmeldt bij het locatiesecretariaat (tel. 038-4658322).** Alleen de parochianen die zich aangemeld hebben via het locatiesecretariaat, kunnen toegelaten worden tot de kerk.

In de kerk moeten wij ons aan veel regels houden om voor ieders gezondheid zorg te dragen. Zo worden zowel bij uw aanmelding als bij het binnenkomen van de kerk een aantal vragen aan u gesteld m.b.t. uw gezondheid. Er zijn looproutes uitgezet in de kerk. Er is ontsmettingsmiddel aanwezig. Er kunnen voor de viering geen intenties in het intentieboek geschreven worden. U krijgt een plaats aangewezen in de kerk, waardoor u niet op uw vertrouwde plek kunt zitten. U kunt met huisgenoten bij elkaar zitten maar bij alle anderen neemt u anderhalve meter afstand in acht. Voor het ontvangen van de communie zijn tissues aanwezig waarop u de hostie kunt ontvangen. De priester deelt de hosties uit vanachter een hoestscherm. Samen bidden is prima, maar er mag niet gezongen worden tijdens de viering. Bij de vredeswens kan geen hand gegeven worden. Er wordt niet gecollecteerd tijdens de viering, maar na de viering staat er een collecteschaal in de hal. Er kan geen gebruik worden gemaakt van de toiletten, behoudens noodgevallen. Houdt u zich te allen tijde aan de aanwijzingen van de koster / vrijwilligers (herkenbaar aan gele hesjes).

Wij vragen uw begrip voor al deze noodzakelijke spelregels en niet boos te worden. Laten we blij zijn dat we weer samen het geloof mogen vieren.

Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten in een viering.

Met vriendelijke groet,
namens de locatieraad,

Cor Otte
Marjan Zonjee

namens de pastoraatsgroep,

Edwin Munneke
Truus Simon
Jolanda Terstappen