

WELKOM IN DE SINT JOZEFKERK

FIJN DAT U BENT GEKOMEN!

UW GEZONDHEID IS ONZE GEZONDHEID EN DAAROM ZIJN ER 10 GEBODEN DIE WIJ SAMEN IN ACHT MOETEN NEMEN

1. Volg de aanwijzingen op die u worden gegeven. Ze zijn gebaseerd op de regels van het RIVM en de Nederlandse Bisschoppenconferentie.
2. Ga de kerk niet binnen als u verkouden bent of verhoging hebt. Hoest en nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
3. Houd anderhalve meter afstand van elkaar en volg de aangegeven looprichting binnen de kerk. Er kunnen geen misintenties in het misintentieboek ingeschreven worden.
4. Ontsmet uw handen bij binnenkomst. Ontvang de communie op de tissue die u krijgt.
5. Samen bidden is prima maar niet het zingen tijdens de viering. Er zijn geen zangbundels aanwezig.
6. Wens elkaar alle vrede toe maar geef elkaar geen hand. Vriendelijk een buiging maken kan ook.
7. Het offeren van geld is een groot goed, maar raak daarbij de collecteschaal niet aan. De collecteschaal staat na afloop van de viering in de hal.
8. U kunt met huisgenoten bij elkaar zitten maar bij alle anderen neemt u anderhalve meter afstand in acht. Ga alleen zitten op de aangewezen groen gestickerde plaatsen.
9. De toiletten mogen niet gebruikt worden (uitgezonderd noodgevallen).
10. Word niet boos of chagrijnig vanwege de spelregels die er zijn, maar wees blij dat we weer samen het geloof mogen vieren.

DANK VOOR UW MEDEWERKING

EEN GOEDE VIERING!