



Pastorale brief

Editie 9 - 29 juli 2020

Parochies H. Norbertus, H. Christoffel en Thomas a Kempis

Woord- en Gebedsvieringen

André van Boven, diaken

Wie het als parochiaan aandruft om in het weekend ter kerke te trekken, heeft het waarschijnlijk al meegemaakt. Naast de vertrouwde Eucharistieviering wordt op sommige momenten een Woord- en Gebedsviering gehouden. En dat is een nieuw fenomeen in onze parochies.

Oude papieren

Toch heeft deze vorm van liturgisch vieren oude papieren. In de kloosters bidt men al eeuwenlang de getijden, in sommige orden en congregaties liefst zeven keer op een dag. Het zijn korte, meditatieve gebedsmomenten gedurende de dag. Samen vormen die de zichtbare uitdrukking van het verlangen om in contact te blijven met God. Ook buiten de kloostermuren hebben samenkomsten rond Schrift en Gebed hun plaats ge-

had in het leven van de mensen. In de Constitutie over de heilige liturgie van het 2de Vaticaans Concilie wordt ernaar verwezen. De aanwezigheid van Christus, zo zeggen de concilievaders, beleven wij in het Misoffer en in de persoon van de priester. Maar ook is Hij bij ons als wij de Schrift openen en eruit lezen; dan spreekt de Heer zelf tot ons. En waar twee of drie mensen in zijn Naam bijeen zijn (en dus samen bidden), daar belooft de



Heer in hun midden te zijn. Om die aanwezigheid is het te doen, ook in de Woord- en Gebedsvie-

ring in onze kerken.

Vlaams model

In het pastoraal team hebben wij de orde van dienst gebaseerd op een model dat door Johan Bonny, de bisschop van Antwerpen, is aangereikt voor de Woord- en Gebedsviering. Hij ziet dit type viering niet als een afgeleide van de gebruikelijke Eucharistieviering of Woord- en Communieviering. Door stil te staan bij de functie van de liturgische elementen en hun onderlinge samenhang probeert de bisschop het eigen karakter van de Woord en Gebedsviering voor het voetlicht te brengen. Ik ben blij met het resultaat, dat met enige aanpassing ook goed te gebruiken is in onze kerken. Bij wijze van handreiking heb ik dit model voor de Woord- en Gebedsviering inmiddels gedeeld met een aantal vrijwilligers die voorgaan in de liturgie. Zo kan iedereen die voorgaat in een Woord- en Gebedsviering een beroep op mij doen.

Ietsje anders

Hoe ziet zo'n viering er nu uit? Liever dan het hele model te doorlopen, wijs ik u op een aantal bijzonderheden die afwijken van de gebruikelijke gang van zaken:

Voorbeden

Na de begroeting en vrijwel aan het begin van de viering is er ruimte voor de eigen vragen, zorgen en dankbaarheid van de gelovigen. Het is eerst een poosje stil, zodat ieder de eigen gebeden kan toevertrouwen aan God. Daarna zijn er de gebeden voor de wereld, de kerk en de gemeenschap en de intenties die vanuit de gemeenschap zijn aangereikt.

Woord

De heilige Schrift neemt een belangrijke plaats in. Om dat te accentueren draagt de voorganger het boek met de Schriftteksten plechtig binnen en neemt het aan het eind van de viering ook weer plechtig mee. Er worden drie Schriftteksten gelezen volgens het liturgisch leesrooster.

Gebed

De centrale gebeden zijn het vertrouwde Onze Vader en het Weesgegroet. Zij worden ingeleid met een gebed om ontferming en afgesloten met een gebed om vrede.

Samen

Waar mogelijk worden de gebeden in beurtspraak met de kerkgangers gedaan.

Stimulans

Het zal even wennen zijn voor wie vertrouwd is met de orde van dienst van de Eucharistieviering of van de Woord- en Communieviering. Maar misschien is juist die lichte onwennigheid een stimulans om met aandacht en overgave mee te bidden.

Nog geen DDWV

Pastoor Ton Huitink

Weet u wat een DDWV is? Dat is een 'Door De Weekse Viering'.

Ontmoeting

In een aantal van onze gemeenschappen kent men dit type vieringen al heel lang. De aantrekkingskracht van dergelijke bijeenkomsten ligt in de liturgie maar zeker ook in de ontmoeting met elkaar. Eerst bidden, daarna koffie en thee, en dan de

uitwisseling: *Hoe is het met jou? Red je het allemaal? Heb je al gehoord dat...?* Toen het coronavirus zich begin maart aandiende, werd die mooie traditie abrupt onderbroken. Sindsdien is het op doordeweekse dagen stil in de kerken.

Wikken en wegen

In het pastoraal team en het IDB zijn we ons bewust van de waarde die de doordeweekse vieringen in onze gemeenschappen hebben. Toen de zondagse vieringen begin juli weer werden opgestart, hebben we overwogen om tevens met vieringen door de week te beginnen. Maar wij wilden eerst afwachten hoe het op de zondagen zou gaan. Inmiddels hebben wij drie zondagen met vieringen achter de rug en zijn de ervaringen positief. Is het dus tijd om ook de DDWV's weer op te starten?

Toch maar voorzichtig

Helaas, het antwoord is nee. In de media zijn sinds 20 juli jl. alarmerende berichten opgedoken over hogere besmettingsrisico's op plaatsen binnen ons parochiegebied. Dat maant ons tot voorzichtigheid. Maar de doorslag geeft het besef, dat een ontmoetingsmoment na afloop van een doordeweekse viering in de huidige situatie niet verantwoord is. En juist dat ontmoetingsaspect wordt door de deelnemers zo belangrijk gevonden. Hoe jammer het ook is, het IDB heeft besloten om tot nader order niet te beginnen met de vieringen door de week.

Alternatief

Gelukkig zijn de eerste ervaringen met de vieringen in het weekend goed geweest. Met die vieringen gaan we dus gewoon door. Noodgedwongen ont-

breekt echter ook daarbij het ontmoetingsmoment na afloop. Via Facebook en Youtube kunt u dagelijks de Eucharistieviering vanuit de basiliek in Zwolle volgen.

Onze Lieve Heer van de wilg

Fokke van Dalen, diaken

Wie wel eens een rondrit maakt, neemt vaak de omgeving in een flits in zich op. Maar als je niet goed om je heen kijkt, laat je de mooiste momenten aan je voorbijgaan. Het lijkt er daarom ook op dat hoe langzamer je beweegt, hoe meer je tegen komt. Feitelijk dien je je bewust te worden van wat je om je heen ziet. En dat is niet voor niets. In de auto ben je snel van A naar B, maar wat heb je feitelijk gezien? Een bos of een veld gaat in een zucht aan je voorbij. Op de fiets



is dat al veel beter, dan zie je in het bos de bomen en struiken weer. Maar een wandeling is in dat opzicht onovertroffen, dan zie je echt het meest.

Lange afstand

Sind 2018 loop ik samen met mijn vrouw de route van het Pieterpad. In etappes van elke keer 20 km lopen we in de schaarse vrije weekenden van noord naar zuid door Nederland.

Het Pieterpad is niet zomaar een wandeling. Met zijn 490 km is het de langste route in Nederland en wordt het gerekend tot de langste afstandswandelingen ter wereld. Je zou kunnen denken dat in Nederland de wandelpaden langs het wegennet lopen maar het tegendeel is waar. Ver weg van de drukte en de risico's in deze tijd ga je over smalle bospaadjes en onverharde wegen door landerijen, weiden en langs velden. Het brengt je in een stilte en een natuur die je in ons land niet meer zou verwachten.



Delen

Deze ontspannen trektocht is zo bijzonder, dat er in de sociale media een aparte groep voor bestaat. Daar kunnen wandelaars hun ervaringen delen. Op die manier is er zelfs in deze 1,5 meter-tijd contact mogelijk met andere wandelaars. En wat is er onderweg veel bijzondere schoonheid te zien! Om dat te herkennen, heb ik op mijn telefoon een aparte app gezet om onderweg de kleurrijke veldbloemen te identificeren. Wie durft er bij zoveel kleurenpracht nog te spreken van onkruid! Gods schepping is mooi en ook dichtbij. Alleszins de moeite waard om te ervaren, maar dus wel met behulp van de eigen benen-wagen.

Ritme

Een week of wat geleden liepen we in Gelderland van Millingen aan de Rijn naar Groesbeek. Ik kende het landschap daar niet, al zijn de heuvels bekend van de Nijmeegse vierdaagse. Het is er heerlijk wandelen, vooral door

de vele panorama's over het rivierdal van de Waal. Dit wandelen brengt mij persoonlijk ook in een bijzondere cadans. Vaak bid ik onderweg de rozenkrans of een tientje ervan. Het ritme van het gebed brengt mij in een goede loop en laat mij één worden met God en de natuur. Vaak zijn het momenten waarop mijn vrouw en ik wel zo'n 100 meter uit elkaar lopen. Elk in zijn eigen tempo, volop genietend.

Gegrepen

Op één van die routes tussen Zelhem en Braamt kwamen we op een bijzondere plek (zie de foto hierboven). Ik noem het zelf maar 'Onze Lieve Heer van de Wilg'. Want bij die bijzondere boom werd ik gegrepen door de

adem van onze Lieve Heer. In een eerdere bijdrage vertelde ik al dat een ontmoeting met de Heer altijd dichtbij is. Ook als je zomaar een wandeling door Nederland maakt.

Lonkend perspectief

De laatste etappe die we tot heden liepen, voerde ons dus naar Groesbeek. Maar onderweg daarheen stuitte we op nog een wandelroute, het Schelpenpad. Verbaasd realiseerden we ons, dat dit pad naar Santiago de Compostella en het Jacobusgraf voert. Waren we toch al een stukje op weg! Uiteindelijk vonden we dat toch iets te ver vooruit gekeken. Eerst moeten we maar eens dichterbij Maas-tricht en Sint Servaas zien te komen. En dan op weg naar de Pietersberg, het eindpunt van het Pieterpad. Wie weet wat we op de paden nog aan devotie tegenkomen ...

Verder kijken

André van Boven, diaken

Sedert begin maart zijn bijeenkomsten met meerdere personen niet mogelijk geweest. Diverse activiteiten in onze parochies kwamen tot stilstand. Gelukkig zijn er op 1 juli jl. enkele versoepelingen gekomen. Als wij de 1,5 meter in acht nemen en de juiste maatregelen treffen, mogen wij voorzichtig gaan denken aan het oppakken van de draad. Een aantal activiteiten hebben onze bijzondere aandacht.

Toekomstgesprekken

In december 2019 heeft het pastoraal team haar eigen

toekomstvisie beschreven in de brochure "Wie zeggen jullie dat ik ben?". Het is belangrijk dat nu ook de geloofsgemeenschappen concrete plannen gaan maken voor de weg naar morgen. Het gaat om een proces dat de gehele gemeenschap aangaat en dat draagvlak moet krijgen in die betreffende gemeenschap. De toekomstvisie van het team kan daarbij als kader dienen, omdat wij daarin aangeven wat er van het pastoraal team verwacht kan worden en wat niet. Het pastoraal team zal in september contact opnemen met de locaties over de plannen in dit kader.

Pastoraatsgroepen

In elk van de drie parochies heeft het pastoraal team in december 2019 en januari 2020 gesprekken op gang gebracht tussen de pastoraatsgroepen (dan wel de coördinatoren) van de lokale gemeenschappen. Vanwege de corona-beperkingen konden wij aan deze eerste gespreksronde nog geen vervolg geven. Meteen na de zomervakantie zal het pastoraal team de pastoraatsgroepen uitnodigen voor een bijeenkomst. Dit onder het voorbehoud dat het bijeen-

komen met meerdere personen op dat moment mogelijk zal zijn.



‘Wie zeggen jullie dat ik ben?’

Toekomstvisie
van het pastoraal team
voor de parochies
H. Christoffel
H. Norbertus
Thomas a Kempis

Pastorale trefpunten

De drie parochies beslaan een groot gebied. Dat vraagt om een werkbare organisatie voor het pastoraal team. Daarom bundelen wij onze activiteiten zoveel

mogelijk in drie pastorale trefpunten. In die trefpunten worden activiteiten samengebracht die de individuele geloofsgemeenschappen overstijgen. Ook individueel pastoraat of vervolgesprekken na belangrijke levensmomenten willen wij zoveel mogelijk in de trefpunten onderbrengen. In Dronten, Zwolle en Steenwijk zijn daartoe voorzieningen getroffen. In Lelystad is eveneens gelegenheid gemaakt voor pastorale gesprekken. Op deze vier plaatsen zal op bepaalde dagen in de week één teamlid aanwezig zijn. Ook stellen wij een spreekuur in: een wekelijks moment waarop mensen zonder afspraak naar het pastoraal trefpunt kunnen komen en een beroep kunnen doen op de daar aanwezige pastor. Wij streven er naar om vanaf september concreet invulling te geven aan deze activiteit.

Volgende pastorale brief

In de vakantie verschijnt de pastorale brief nr. 10 op **woensdag 26 augustus a.s.**

Colofon

De pastorale brief is een tijdelijke uitgave van het pastoraal team in Coronatijd. De brief is gericht aan alle parochianen. De leden van het pastoraal team zijn als volgt te bereiken:

Ton Huitink:	06 - 20 57 06 69 a.huitink@pastoraalteam.com
Jaap Scholten:	06 - 31 17 93 54 j.scholten@pastoraalteam.com
Jeanne Gerretzen:	06 - 12 78 24 35 j.gerretzen@pastoraalteam.com
Theo van der Sman:	06 - 51 07 53 32 tllmvandersman@kpnmail.nl
André van Boven:	06 - 57 54 11 73 a.vanboven@pastoraalteam.com

Vieringen online Uitzendingen vanuit de O.L.V. Basiliek te Zwolle

Voor de parochianen die nog niet kunnen of durven deelnemen aan vieringen in de kerken gaat de eredienst toch door. Het pastoraal team verzorgt bijna dagelijks een Eucharistieviering die via het internet wordt uitgezonden. Alleen op zaterdag is er geen uitzending. Op maandag om 18.30 uur, op andere werkdagen om 19.00 uur en op zondag om 11.00 uur. De vieringen zijn te vinden op:

Facebook.com
zoek op 'basiliek.olvzwolle.3'

Youtube.com
zoek op 'OLV basiliek Zwolle'