

Christus + Mansionem + Benedicat

20 C M B 23

Christus + Zegene + Dit huis

Christus + Mansionem + Benedicat

20 C M B 23

Christus + Zegene + Dit huis

Christus + Mansionem + Benedicat

20 C M B 23

Christus + Zegene + Dit huis

Heer, zegen dit huis!

In de Eucharistieviering van Nieuwjaar, op het Hoogfeest 'Heilige Maria, Moeder van God' wordt de aloude priesterzegen voorgelezen:

De Heer zegene en behoede u!

De Heer doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!

De Heer verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede! (Numeri 6, 24-26)

Het nieuwe jaar begint met het vragen aan God ons Zijn zegen te geven. Wij knielen bij het Kerstkind, zoals de Wijzen uit het Oosten kwamen om het Kind te eren en geschenken aan te bieden.

In veel landen is het een bekend katholiek gebruik om het huis waarin wij wonen te zegenen aan het begin van het nieuwe jaar. Daartoe wordt deze Huiszegen uitgereikt.

Christus Mansionem Benedicat staat er geschreven: *Christus zegene dit huis.*

De letters staan ook voor de wijzen, Caspar, Melchior en Balthasar, die als het ware de gehele mensheid vertegenwoordigen bij de Heer om Zijn zegen te vragen. Wij bidden met u om zegen over onze kerkgemeenschap die samen met andere gemeenschappen in Rotterdam bouwen aan de versterking van de verkondiging van het Evangelie en van de dienstbaarheid aan de mensen in onze wereld.

Heer, zegen dit huis!

In de Eucharistieviering van Nieuwjaar, op het Hoogfeest 'Heilige Maria, Moeder van God' wordt de aloude priesterzegen voorgelezen:

De Heer zegene en behoede u!

De Heer doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!

De Heer verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede! (Numeri 6, 24-26)

Het nieuwe jaar begint met het vragen aan God ons Zijn zegen te geven. Wij knielen bij het Kerstkind, zoals de Wijzen uit het Oosten kwamen om het Kind te eren en geschenken aan te bieden.

In veel landen is het een bekend katholiek gebruik om het huis waarin wij wonen te zegenen aan het begin van het nieuwe jaar. Daartoe wordt deze Huiszegen uitgereikt.

Christus Mansionem Benedicat staat er geschreven: *Christus zegene dit huis.*

De letters staan ook voor de wijzen, Caspar, Melchior en Balthasar, die als het ware de gehele mensheid vertegenwoordigen bij de Heer om Zijn zegen te vragen. Wij bidden met u om zegen over onze kerkgemeenschap die samen met andere gemeenschappen in Rotterdam bouwen aan de versterking van de verkondiging van het Evangelie en van de dienstbaarheid aan de mensen in onze wereld.

Heer, zegen dit huis!

In de Eucharistieviering van Nieuwjaar, op het Hoogfeest 'Heilige Maria, Moeder van God' wordt de aloude priesterzegen voorgelezen:

De Heer zegene en behoede u!

De Heer doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!

De Heer verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede! (Numeri 6, 24-26)

Het nieuwe jaar begint met het vragen aan God ons Zijn zegen te geven. Wij knielen bij het Kerstkind, zoals de Wijzen uit het Oosten kwamen om het Kind te eren en geschenken aan te bieden.

In veel landen is het een bekend katholiek gebruik om het huis waarin wij wonen te zegenen aan het begin van het nieuwe jaar. Daartoe wordt deze Huiszegen uitgereikt.

Christus Mansionem Benedicat staat er geschreven: *Christus zegene dit huis.*

De letters staan ook voor de wijzen, Caspar, Melchior en Balthasar, die als het ware de gehele mensheid vertegenwoordigen bij de Heer om Zijn zegen te vragen. Wij bidden met u om zegen over onze kerkgemeenschap die samen met andere gemeenschappen in Rotterdam bouwen aan de versterking van de verkondiging van het Evangelie en van de dienstbaarheid aan de mensen in onze wereld.