

4 oktober 19:00 oecumenische Mariaviering

Mariakapel Veecaterweg 3 's Heerenbroek

Diaken André van Boven / Ds. Anne Zweers

Gebed

Hier in deze kapel,
bij het beeld van Maria,
de moeder van Jezus Christus,
die Gods liefde heeft laten zien als mens
en die ook het ergste heeft doorstaan
steek ik een kaarsje aan.

Maria aanvaardde
wat de Engel van haar vroeg,
bewaarde Jezus' woorden in haar hart.
Ze heeft grote vreugde gehad om haar kind,
en zorgen toen Hij zijn eigen weg ging,
de weg van Liefde
die het uiterste vraagt.
Mijn kaarsje hier geeft woorden

aan mijn vreugde.
aan mijn dankbaarheid.
aan mijn zorgen.
aan mijn liefde.
aan mijn verdriet.
en aan mijn vertrouwen.

Ik ga nu verder
met wat mij in de wereld te doen staat.
Mijn kaarsje blijft hier achter,
het verbrandt de zorgen en het gepieker
die mijn hart bezwaarden.
Terwijl ik doe wat ik kan
en loslaat wat niet aan mij is
zet dit kaarsje op deze plek
mijn stil gebed voort.
Amen

