



*Alles ademt  
één verlangen...*

Trappistinnen van  
**Koningsoord**

# Ruimte voor stilte

## en luisteren naar wat van binnen leeft

**Even klaar met je telefoon, studie en alles wat moet? Kom tot rust tijdens een stilteweekend in abdij Koningsoord, vlak bij Arnhem, en ervaar de kracht van stilte.**

De zusters van abdij Koningsoord ontvangen je met open armen en laten je meeleven in het ritme van hun abdij. Zij begeleiden de meditaties en laten je kennis maken met 'Lectio Divina'. Ontdek iets van het geheim van het abdielven, waar de zusters in harmonie met God en elkaar willen leven.

Deelnemen? Scan de QR code of meld je aan via de website van de abdij: [www.abdijkoningsoord.org](http://www.abdijkoningsoord.org)

### Stilteweekenden

*(voor jongeren tot 35 jaar)*

- 29 - 31 mei 2026
- 18 - 20 september 2026



### Stilte midweek

- 8 - 11 juni 2026

